

Ingrijpend veranderd

Peer Verhoeven

In ieder mens leeft een diep verlangen 'thuis' te komen. Misschien is dat de basis van elk religieus verlangen. Dit verlangen kan ons ertoe brengen dit 'thuis' te projecteren in ... een 'beloofd land' op aarde, of in een instituut met exclusieve aanspraak op de waarheid. Voorwe het weten zijn we dan met anderen aan het vechten ... We kunnen ons echter ook gaan realiseren dat ons 'thuis' niet buiten, maar in ons is ... De mystici van alle tijden en culturen zijn die weg gegaan. (Hein Stufkens)

Het gaat erom dat God ervaren wordt, en dan niet uitsluitend uit het boek, om het protestants te zeggen, en niet alleen in de mis, om het katholiek te zeggen. Er moet een *cognitio Dei* experimentalis zijn ... kennis van God uit de ervaring. De kerken ... hebben de mystieke dimensie niet overgebracht. (Anne-Marie Korteciteert Dorothee Sölle in *misboelje Heeswijk* 8/1/2012)

Alles is mij aangeleerd,
mijn ziel werd langzaam dichtgesmeerd
met hemel, hellebranden.

Ten einde heeft God mij bekeerd,
het alles weten omgesmeed
tot hoop in eigen handen.
(naar Theo van Reen in *Bekeerd*)

Niet op de toppen der hoogste bergen, niet op de diepste bodem der oceanen,
niet in de heiligste boeken, niet in de mooiste tempels,

maar in het kloppen van het eigen hart, in de adem van het eigen ademen,
in het stromen van het eigen bloed is het geheim van alle leven verborgen.
(Marcel Messing)

Ik ben het heilige in het alledaagse. gaan zien; het heilige in het gewone gebaar.
Niet een kerk die het heilige enkel in het verhevene viert, maar een kerk die het heilige
allereerst in het alledaagse zoekt en ziet, die kerk doet er toe.
(Andries Baart)

Er komt een nieuwe religiositeit, die enge oude geloofsvormen achter zich laat en aansluit bij de traditie van het innerlijk ervaren en mystiek. De kennis die daaruit voortkomt is in wezen zelfkennis en tegelijk 'kennis met het goddelijke'. Ze leidt niet tot moord en doodslag, zoals angstig dogmatisme doet; is eerder levengevend. Wie woont in het mysterie zal in alles en iedereen datzelfde mysterie zien, respecteren en liefhebben. (Hein Stufkens)

We dienen situaties waar het visioen verdrongen wordt door het nuttigheidsdenken buiten de kerk of door het dogmatisch denken binnen de kerk, - wij dienen die situaties open te breken. (Tjeu van den Berk)

Er moeten veel kerken gesloten, gesloopt, afgestoten of herbested worden. Want er zijn te weinig priesters en er komen steeds minder mensen in de wekelijkse eucharistievieringen. Het is dus niet meer te betalen. Wat kerkelijke hogerhand afgeslankt wil doorzetten blijkt de oude dogmatische kerk te zijn, die over zichzelf, haar priesters, sacramenten, leer en leiding denkt zoals dit in het verleden leerstellig is vastgelegd. Het is echter velen - van wie enkelen hier geciteerd - duidelijk dat het dualistische werkelijkheidsbeeld waarop de dogmatische, exclusief leerstellige kerk haar leer en praktijk baseert verbleekt is, uit de tijd raakt. Voor mensen van nu bestaat er één werkelijkheid en voor de religieuze mens is het heilige, goddelijke daarin present. Het is met het leven gegeven en hoeft dus niet door wie of wat dan ook te worden aan- of ingebracht; wél bewust gemaakt. Hedendaagse religieuze mensen ervaren of proberen God te ervaren in het leven, in zichzelf, in de ander. Dit is de realiteit waaruit nieuwe vormen van geloven en beleven kunnen en zullen groeien. De katholieke kerk in ons land denkt en doet echter veelal nog vanuit het vergane dualistische werkelijkheidsbeeld waarmee haar leer en leiding ingekleurd zijn. Erkennen dat geloven steeds minder een dogmatisch beleren en aanvaarden en steeds méér een mystiek ervaren wordt, - dat ingeburgerde scheidingen zoals tussen sacraal en profaan, gewijd en niet-gewijd voorbijgeleefd zijn, - dat de godsdiensten iets dieps gemeenschappelijk hebben, - dat elke menselijke mens met iets religieus behept is - dit kan leiden tot een welkome en meer inspirerende aanpak van de problemen die spelen.

*In de éérentwintigste eeuw zal de kerk
spiritueel en mystiek zijn; of ze zal niet zijn.
(Kar! Rahner)*



Zoek God niet ver en hoog;
zoek midden onder u;
in die ziek zijn en die waken;
die treuren en die troosten;
die komen en die heengaan.

Bid en zie: God is midden onder u,

Zoek God niet ver of hoog;
zoek midden onder u;
in die deemoedig leven;
eerbiedig omgaan met 't wonder
waarin wij staan en gaan.

Bid en zie: God is midden onder u.

Zoek God niet ver en hoog;
zoek midden onder u;
meer in luisteren dan beleren,
meer in vragen dan beweren,
meer in geven dan in nemen.

Bid en zie: God is midden onder u,

Peer Verhoeven

